

Beste krakjes, mama's en papa's

Hier is je eerste maandprogramma van het nieuwe, zotte chirojaar. Hierop vind je de activiteiten van de eerste chirozondagen. Wij kijken er alvast naar uit om samen met jou te spelen, plezier te maken, knutselen, gek te doen en zoveel meer.

## Kom Chez Chiro

25/09 – 14u

Het grote moment is eindelijk daar! Vandaag kom je te weten wie de krakjesleiding is voor dit chirojaar. Je bent vanaf 14u welkom om iets te drinken en om een hapje te eten. In de loop van de dag vindt de leidingverdeling plaats.

Nadat je eindelijk weet wie we zijn, spelen we nog een spelletje om elkaar al wat te leren kennen.

Voor verdere info kan je altijd kijken bij het Facebookevenement van de Kom Chez Chiro.



## Samenwerkingsspelletjes

2/10 – 14u tot 17u30

Vandaag gaan we leren als groep samen te werken en zo verschillende uitdagingen aan te gaan. Wij hopen dat jullie massaal aanwezig zijn en met veel enthousiasme meedoen!



## Geen chiro 😞

9/10

Vandaag is het jammer maar helaas geen chiro, want wij zijn dan aan het vergaderen over het komende chirojaar en alle leuke activiteiten aan het plannen.

## Tovenaarsspel

16/10 – 14u tot 17u30

Een slechte tovenaars wil iedereen van de wereld veranderen in wobbels (een kei lelijk dier dat tovenaars bijhouden als huisdier). Om dit te voorkomen hebben we jullie hulp nodig. We gaan vandaag alle kneepjes van de goochelkunst leren om de wereld te redden. Je mag vandaag verkleed als tovenaars of heks naar de chiro komen!



## Dag van de Jeugdbeweging

Vrijdag 21/10

Vandaag is het de dag van de jeugdbeweging. Je mag voor een keertje in je chiro-uniform naar school gaan en met trots aan iedereen laten zien dat je in de chiro zit.



## Paralympics

23/10 – 14u tot 17u30

Vandaag gaan we verschillende spelletjes en sporten doen, maar dit gaat niet zo gemakkelijk zijn als anders, want vandaag doen we dit allemaal met een beperking.



## Halloween

30/10 – 14u tot 17u30

Het is weer de griezeligste tijd van het jaar en vandaag gaan we de engste dingen knutselen om het chirolokaal mee te versieren. Ook gaan we de kok in onszelf bovenhalen en overheerlijke pompensoep maken.



Groetjes,

Jullie enthousiaste leiding!

